

# Nieuwsbrief

## Stichting Het Levende Woord



### VAN DE EVANGELISATIEPOST

#### Geloofsvervolging,

**Vrienden, steeds meer hoor je dat christenen vervolgd worden. Die berichten komen uit verschillende landen. Met verbazing en verdriet hoor je hoe mensen en dictatoriale regeringen met christenen omgaan. Niet alleen om het uiterlijk belijden maar ook willen de vervolgers heersen over het innerlijke, de gedachten en de harten van de mens. Je moet gaan geloven wat de vervolgers willen. Zo niet? Dan volgen er sancties, uitsluiting, verachting, marteling en de dood. Deze verhalen zijn aan de orde van de dag. Onze Heere Jezus had het voorzegt in Johannes 16 vs. 2 ; “Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, het uur komt, dat een ieder, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch Mij”.**

Men meent zelfs te strijden voor God maar het is een afgod, de macht van de duisternis. Het is de eindtijd. De satan maakt haast, hij heeft maar een korte tijd. Satan zet mensen in, zij strijden tegen God. Met veel geschreeuw en macht. Gedenkt vrienden, aan onze mede christenen in de verdrukking met gebed en hulp. Hebreëen 13 vs. 3.

#### Vrijheid om te geloven,

Vrienden, wij mogen nog in vrijheid samenkomen, midden in het hartje van Brabant waar sport, spel, carnaval aan de top staat, waar veel onkunde, occultisme en afval is. Wat een groot goed.

Daarom zeggen we met Psalm 95:

*6 “Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.*

*7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort, 8 Verhardt uw hart niet”.*

Het evangelie van Jezus Christus wordt ook in Brabant gepredikt. Iedereen mag komen zoals hij of zij is. Bekeert u en geloof het evangelie en blijf niet die je was.

De vervolgte christenen ervaren het gemis en verlangen naar geloofsvrijheid en de kerkdiensten. Zij lijden om de Naam van Jezus Christus.

En wij met nog zoveel vrijheid, luister dan naar Zijn stem. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn heil en troostrijk Woord verhardt u niet, maar laat u leiden.

*Evangelist P.Pols*

JOHANNES 15: vers 15 *Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.*

De Heere Jezus gebruikt het woord "vrienden" opzettelijk om Zijn discipelen te verblijden. "Ik noem jullie vrienden. Dat doe Ik met opzet. Niet langer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet alles wat zijn meester denkt en geniet zijn vertrouwen niet. Maar aan jullie heb Ik al de waarheden geopenbaard waarvan Mijn Vader wilde dat Ik ze aan de wereld zou onderwijzen. Ik heb niets achtergehouden. Daarom mag Ik jullie terecht vrienden noemen."

Een heerlijk voorrecht. Christus te kennen, Christus te dienen, Christus te volgen, Christus te gehoorzamen, in Christus' wijngaard te werken, voor Christus te strijden. Maar dat zondige mannen en vrouwen zoals wij vrienden van Christus worden genoemd, is voor onze zwakke geest moeilijk te begrijpen. De Koning der koningen ontfermt Zich niet alleen over hen die in Hem geloven, maar Hij noemt hen ook nog eens Zijn vrienden. Dan behoeft het ons niet te verwonderen dat Paulus zegt dat "de liefde van Christus de kennis te boven gaat" Efeze. 3:19.

Het mag voor christenen een aanmoediging zijn vertrouwelijk met Christus om te gaan in het gebed. Waarom zouden we bang zijn heel ons hart uit te storten in het gebed en al onze geheimen bloot te leggen, wanneer we spreken met iemand Die ons Zijn vrienden noemt? Laat het ons vertroosten in alle moeiten en verdriet van het leven en het vertrouwen in onze Heere vergroten. Zeker, onze grote Meester in de hemel zal Zijn vrienden nooit in de steek laten. Hoewel wij arm en onwaardig zijn, zal Hij ons toch niet verwerpen, maar ons bijstaan en tot het einde toe vasthouden. David heeft Jonathan nooit vergeten en de Zoon van David zal Zijn volk nooit vergeten. Niemand is zo rijk, zo sterk, zo onafhankelijk, zo goed verzorgd als degene van wie Christus zegt: "Deze is Mijn vriend!"

Ryle



## Gods reddende hand

Dit schilderij is gemaakt door onze broeder Cleo de Groot. Hij mag zijn gave inzetten om God op deze manier groot te maken. Het schilderij is geschonken aan de gemeente. Voorganger Piet Pols liet zich hierdoor inspireren en sprak in een zondagsdienst over 'Gods reddende hand'.

## Licht in een donkere flatwijk

'U bent voor mij als een lamp, Heer, want U brengt licht in mijn duisternis.' Deze tekst staat op het bureaublad van mijn computer en lees ik elke keer als ik mijn computer opstart. Hij schiet door mij heen tijdens de kinderclubmiddag in de Balans. Ik zit er dit keer als deelnemer, samen met mijn zoontje, en het thema is: licht in de duisternis.

Als we binnenkomen, zitten er al zo'n 14 kinderen in de kring. Er is de laatste tijd een trouwe groep die elke clubmiddag komt, waaronder veel kinderen met een Hindoestaanse achtergrond en een aantal Chinese kinderen. Dit keer zijn er ook twee nieuwe jongetjes uit de flatwijk.

De kinderen mogen aan den lijve ervaren wat duisternis is. Ze krijgen een blinddoek om en proberen dan al voelend te raden wie er voor hen staat. Met veel enthousiasme wordt er meegedaan. Nu blijkt het ineens heel belangrijk om elkaars naam goed te kennen, maar dat valt niet mee. Want hoe zeg je bijvoorbeeld Xiang Zhou??

Dan gaan de gordijnen dicht om het extra donker te maken. Gelukkig heeft Tim een zaklamp bij zich. Maar wat gek, hij doet het niet! De kinderen trekken snel hun conclusie: "Er zitten vast geen batterijen in!" Dat klopt! Er zit alleen maar vuil in: proppen papier, rommel... Tja, dan werkt het niet! Tim legt uit dat het zo ook in ons leven is. Wij kunnen het licht van de Heere



Jezus niet verspreiden als er rommel (zonde) in ons leven is. De kinderen begrijpen dit heel goed en kunnen van alles noemen dat niet goed is, net als het vuil in de zaklamp: liegen, schelden, ruzie maken, schoppen... Gelukkig mogen we dat belijden bij God en is er vergeving! Wat hebben we

dan wél nodig om licht te verspreiden? De kracht van God, de Heilige Geest! Daarom gaan er batterijen in de zaklamp. Maar wat gek, de zaklamp werkt nog steeds niet! De kinderen blijken ervaring te hebben, want ook nu snappen ze het direct: "Je hebt ze er verkeerd om in gedaan!". Tja, als je alles op je eigen manier wilt doen, gaat het ook niet goed in je leven. God heeft ons Zijn 'instructies' gegeven in de Bijbel. Hij wil dat we Hem gehoorzamen. Precies zoals we in het liedje gezongen hebben: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad! En dan komt er toch licht uit de zaklamp! Met behulp van een spiegel tje laat Tim ook licht op het plafond schijnen. Zo mogen wij het Licht, de Heere Jezus, weerkaatsen in ons leven! Als de gordijnen weer opengaan, stroomt het daglicht naar binnen. De kinderen kijken verrast op en één van de nieuwe jongetjes merkt op: "Het wordt licht! Jezus komt weer terug!"

De rest van de middag komt het thema op allerlei manieren terug. Op de cake staat een ijsfontein die wordt aangestoken en prachtig licht geeft, de kinderen kleien een kandelaartje en als ze naar huis gaan krijgen ze allemaal een lichtgevend armbandje om. Ons gebed is dat ze allemaal Jezus, het Licht van de wereld, mogen volgen en als kleine lichtdragers ook anderen bij Hem mogen brengen.

Riënne van der Bolt

## FINANCIEN

*“want God heeft een blijmoedige gever lief” 2 Kor 9:7*

Wij zijn u allen, na de Heere, dankbaar  
voor de ontvangen giften,  
omdat de begroting sluitend is gebleven.

We zien met verwachting weer een  
vervolg voor 2017 tegemoet.



## COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

**E** secretariaat@kerkinuden.nl  
**T** 0657190856

**Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord**

Stichting Het Levende Woord is een ANBI-erkende stichting.

### Commissie Evangelisatiewerk Uden:

Adr: de Groot, *voorzitter*

**E** adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*

**E** secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*

**E** j.roodenburg14@gmail.com

P. van de Minkelis, *bestuurslid*

**E** p.minkelis@kpnplanet.nl

P. Pols, *evangelist*

**T** 0180-510143 b.g.g.06-10715814

**E** evangelistpols@gmail.com

### Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland

Ds. M. van Kooten, Elspeet

Ds. C. Stelwagen, Damwoude

Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen

Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

### Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.