

Nieuwsbrief

Stichting Het Levende Woord



VAN DE EVANGELISATIEPOST

Missionaire reis naar Roemenië

Vrienden, Dunthy uit Veghel nodigde mij uit om samen naar Roemenië te gaan. Hij wilde naar Pașcani, District Iași, Roemenië, om daar het evangelie te verkondigen. Wij planden een vliegreis van Brussel naar Bacău. Maandag 12 juni zijn wij vertrokken naar Brussel. We hadden een voorspoedige vliegreis maar kwamen laat in Bacău aan. Daar werden we opgewacht door Adriaan, een Romakennis van Dunthy. In de nacht zijn we naar Motca gereden in de buurt van Pascani.

Aankomst

Adriaan had een huisje geregeld, midden in de nacht kwam we aan. Honden blaften, het was aardedonker. Een huisje met twee kamers, zonder sanitair, van planken was een bed gemaakt. We schikten ons in de omstandigheden en na gebeden te hebben slapen we weldra in. De andere dag verzorgde Adriaan een maaltijd voor ons.

Het werk in Roemenië

In Pascani huurden we een auto om ons missionaire werk te kunnen doen. Het plan was om de armste Romakampen in het district Iași te gaan bezoeken. Adriaan is goed op de hoogte van de vele Romakampen in de omgeving. Geweldig dat hij onze gids was in die dagen.

Romakampen

Wat we bij de Roma's aantreffen is met geen pen te beschrijven. Kinderrijke families in krotten zonder sanitair zonder elektriciteit. Hun onderkomen is opgetrokken van afval materiaal, gaten in het dak. Binnen is het niet veel beter, vuil door het stof van het kamp dat gemakkelijk in hun krotten terecht komt. Werkelijke armoede is te zien aan de gescheurde kleding en vuile gezichten.



Wat te doen?

We kochten flessen shampoos en bezems en maakten afspraken; "Wij komen over een uur terug met boodschappen voor jullie op voorwaarde dat het huis geveegd zou worden en de kinderen gewassen zijn". Toen we terug kwamen was er al een aanmerkelijk verschil glimmende gezichten van het wassen in een beek en het huis aangeveegd. Karren vol boodschappen deelden we uit. De kinderen vielen op de ongekookte spaghettistengels aan en pakken boter werden met een lepel als pudding naar binnen gewerkt. Met de families apart hebben we gebeden.

We kwamen met diaconale hulp, maar nog meer predikten we het evangelie van Jezus Christus. Het hele kamp kwam dan samen in de buitenlucht. Er werd gebeden en het evangelie werd door Dunthy in Romataal vertaald. Wij hebben ook tegenstand ervaren, plotseling werden de honden op mij afgestuurd, ik was opeens omringt door vier grote blaffende honden. Een enkele keer wer-

den we vervloekt door een krijsende Roma vrouw. De boze satan wil de arme Roma's in zijn macht houden, maar God is sterker.

Toch was het een gezegende reis. We waren dankbaar voor Gods hulp en Zijn bewarende hand. Na elf dagen kwamen we weer thuis. Vrienden, een reis met vele herinneringen.

Evangelist P. Pols



MEDITATIE

"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods." (Romeinen 3: 24, 25)

De verzoening door het Bloed

Dat het bloed de zonde voor God verzoend en toegeeft; dat het daardoor in het hemelse gebied zulk een verandering heeft teweeggebracht – zal ons niet baten indien wij er niet persoonlijk deel aan krijgen. Dit geschiedt in de vergeving van de zonde. God biedt ons de volkomen kwijtschelding aan van al onze zonde en schuld. Omdat de zonde verzoend is, kunnen wij nu met Hem verzoend worden. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun zonde niet toe te rekenen. Op dit woord van verzoening volgt de uitnodiging: Laat u met God verzoenen. Wie de verzoening van de zonden aanneemt is met God verzoend: hij weet dat hem al zijn zonden vergeven zijn. De Bijbel gebruikt allerlei beelden om de volkomenheid van deze vergeving uit te drukken, en het bange zondaarshart te overtuigen dat het bloed werkelijk de zonde geheel heeft weggenomen. Bijvoorbeeld: "want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen" (Jesaja 38:17).

Dit is wat het Nieuwe Testament de rechtvaardiging noemt. Zo heet het in het verband met onze tekst. Zo volkomen is de verzoening en zo waarachtig is de

zonde door haar toegedekt en uitgedelgd, dat wie in Christus gelooft bij God als volkomen rechtvaardig wordt aangemerkt en behandeld. De vrijspraak die hij van God ontvangt is zo volkomen dat er niets, hoe genaamd niets is, dat hem er van kan weerhouden om met de volste vrijmoedigheid tot God te naderen. En om van die zaligheid te genieten is niets anders nodig dan het geloof in Zijn bloed. Het bloed alleen heeft alles voldaan. De berouwvolle zondaar, die zich van zijn zonde tot God bekeert, behoeft slechts in dat bloed te geloven. Dat wil zeggen, hij gelooft in de kracht van dat bloed, dat het werkelijk de zonde heeft verzoend. Hij gelooft dat dat bloed ook werkelijk voor hem is. Door dat geloof ontvangt hij de vergeving. Hij wordt rechtvaardig gesproken. Door dat geloof weet hij dat hij met God volkomen is verzoend. Door dat geloof weet hij dat er nu niet het geringste is waarom God niet Zijn volle liefde en zegen over hem zou uitstorten. Als hij zijn oog opheft naar de hemel die vroeger voor hem geheel betrokken was met donkere wolken van Gods toorn en een vreselijk oordeel, dan ziet hij geen enkele wolk meer. Alles is helder met het vrolijke licht van Gods aangezicht en Gods liefde. Het geloof in het

bloed openbaart in zijn hart dezelfde wonderkracht, die de verzoening in de hemel heeft teweeggebracht. Door het geloof in Zijn bloed krijgt hij deel aan al de wonderbare zegeningen, die het bloed bij God voor hem heeft verworven.

Medegelovigen! Bidt vurig dat de Heilige Geest u de heerlijkheid toont van de verzoening en de vergeving van uw zonden, die u in Jezus' bloed heeft ontvangen. Bidt om verlichte harten om te zien hoe volkomen de aanklagende en beschuldigende macht van uw zonde bij God is weggenomen. En hoe Hij in de volheid van Zijn liefde en Zijn welgevallen Zich tot u gewend heeft. Zet uw harten open voor de Geest om de heerlijke werkingen van het bloed in de hemel ook in u te openbaren. God heeft Jezus Christus Zelf voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed.

Hij is een verzoening voor onze zonden, reken steeds op Hem als Degene die uw zonden voor God bedekt. Hij stelt zich tussen God en de zonde. God kan ze niet

zien. Zet u Hem ook tussen u en de zonde? Dan ondervindt u hoe volkomen de verlossing is die Hij geeft. Hoe krachtig de verzoening is door het geloof in Zijn bloed. Dan wordt door de levende Christus de krachtige werking die het bloed in de hemel gehad heeft ook in uw hart steeds meer openbaar. U weet dan wat het is door de Geest in het volle licht en de vreugde van de vergeving te wandelen.

En tot u, die de vergeving van uw zonden nog niet hebt, roept dit woord met grote drang op tot het geloof in Zijn bloed. Wilt u zich ook niet laten bewegen door wat God voor de zondaar heeft gedaan?

Ik smeek u: Geloof in het bloed. Op dit ogenblik, buigt u voor God neer, en zeg Hem dat u ook voor uw ziel in de kracht van het bloed gelooft. Als u het gezegd hebt, blijf er bij; door het geloof in Zijn bloed zal Jezus Christus de verzoening zijn ook van uw zonden.

Bron: Andrew Murray

KINDERBIJBELCLUB UDEN

AFSLUITMIDDAG BEDAFSE BERGEN

Zaterdag 8 juli was alweer de laatste middag voor de vakantie van de kinderbijbelclub te Uden.

Ook dit jaar zijn we met de trouwe kinderen van de KBC naar de Bedafse bergen in Uden gegaan. Eerst verzameld bij wijkcentrum Balans en dan met 5 auto's naar het bos. Fijn dat we het vertrouwen van de ouders hebben om hun kinderen mee te nemen. De kinderen juichen als ze horen dat we naar het bos gaan.

Als we door het mulle zand bij de bergen zijn aangekomen, zoeken we een mooi plekje om te zitten en daarna gaan we met z'n allen spelen: de bergen afrollen, een hut bouwen, voetballen, beachballen, frisbeeën, we hebben het allemaal mee gesjouwd. Ondertussen hebben 2 leden van de leiding een speurtocht uitgezet waarbij op het eind een schat gevonden moet worden. We verdelen de groep in 2-en. Een snelle groep die zo snel mogelijk bij de schat wil zijn en een groep die het op hun gemakje wil doen. Uiteindelijk komen we op dezelfde plek aan en is het zoeken geblazen. Het valt nog niet mee, maar na een hoop gegraaf is de schatkist gevonden met daarin snoep voor iedereen.

Dan lopen we weer terug naar onze picknicktafel om wat te drinken en ondertussen vertelt Gerben het verhaal over het bouwen van het huis op de rots en niet op het zand. Hij laat zien wat er gebeurt met een gieter vol wa-

ter: dat het huis neerstort als het water erbij komt. En zo is het ook met ons. Wij mogen bouwen op Jezus, Hij is onze Rots en als het dan ooit moeilijk wordt, dan blijven wij sterk en overeind staan dankzij Jezus, onze Redder. We zingen nog een paar liedjes en dan is het alweer tijd om terug te lopen naar de auto's. We rijden terug naar de Balans en nemen afscheid van de kinderen en spreken weer af na de zomervakantie! We hebben een fijn jaar achter de rug, met een vast clubje kinderen dat trouw iedere middag komt. Daar zijn we dankbaar voor!

Sandra Preston



FINANCIËN

“want God heeft een blijmoedige gever lief” 2 Kor 9:7

Op dit moment is er 25% van de begroting 2017 aan giften ontvangen.

We doen een beroep op uw vrijgevigheid en vertrouwen erop dat ook dit jaar de begroting sluitend zal zijn.



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief verschijnt 3 maal per jaar:

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven/mailen naar: J.A.P. den Ouden, Lekdijk 237a, 2957 CK Nieuw-Lekkerland

E secretariaat@kerkinuden.nl
T 0657190856

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI-erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

Adr. de Groot, *voorzitter*

E adrdegroot@kliksafe.nl

J.A.P. den Ouden, *secretaris*

E secretariaat@kerkinuden.nl

J. Roodenburg, *penningmeester*

E j.roodenburg14@gmail.com

P. van de Minkelis, *bestuurslid*

E p.minkelis@kpnplanet.nl

P. Pols, *evangelist*

T 0180-510143 b.g.g.06-10715814

E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:

Evang. W.A. den Hertog, Dirksland

Ds. M. van Kooten, Elspeet

Ds. C. Stelwagen, Damwoude

Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen

Ds. K. Veldman, Springford (Canada)

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid (Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad dient.